

levende School 2017-2018

Bijzondere lezingen voor ouders, leraren, studenten en belangstellenden

Plaats: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24 Zeist



Aanvang lezingen 20.00 uur; eindtijd ca. 21.45 uur

Toegang openbaar; vanaf 19.30: koffie en thee (gratis); **vrijwillige bijdrage; richtbedrag 5 euro.**

Woensdag 27 september 2017 en woensdag 17 januari 2018

'De meerwaarde van de vrije school'

Speciale lezing voor de ouders van klas 7, 8 en 9; ook uiterst interessant voor ouders van klas 10, 11 en 12 en belangstellenden/nieuwe ouders/ouders van klas 5 en 6.

Frans Lutters en Danielle van Dijk - beiden BovenBouwleraren - en leraren van de MiddenBouw geven u een beeld van de *meerwaarde van de vrije school*:

Wat doen wij anders? En waarom doen wij dat?

De vrije scholen zijn gebaseerd op het mensbeeld en de pedagogische inzichten van Rudolf Steiner. Met deze inzichten kunt u op deze avond kennis maken. Het drie-en vierledig mensbeeld en de ontwikkelingsfasen van het kind worden in grote lijnen geschetst.

Woensdag 20 december 2017

Frans Lutters, leraar SVS en auteur

'De Twaalf Heilige Nachten'

De Twaalf Heilige Nachten tussen Kerst en Driekoningen zijn van de heilige nachten waarin bijzondere ervaringen kunnen worden opgedaan. Kunnen wij in deze tijd ook nog toegang krijgen tot de wereld van het onderbewuste of misschien zelfs 'bovenbewuste'? *Frans schreef er een boek over.*

Hij neemt ons op inspirerende wijze mee naar deze Heilige Nachten en geeft concrete handvatten om deze tijd vorm te geven in een schrift. Je kunt zelf je eigen thema kiezen en aan het werk gaan! Als je eenmaal de smaak te pakken hebt, maak je elk jaar zo'n bijzonder schrift, alleen of met je dierbaren.

NB: Het boek is die avond met korting te koop



Woensdag 7 februari 2018

Danielle van Dijk, leraar SVS en auteur

'Maria Magdalena, de vrouw naast Jezus'

Iedereen weet tegenwoordig dat het beeld van Maria Magdalena als hoer niet klopt en dat de Kerk dit beeld verzonnen heeft om een geheim te verhullen. Paus Franciscus I heeft haar in juni 2016 dan ook tot apostel uitgeroepen naast Petrus, een hele stap in de goede richting.

In oude teksten uit de Nag Hammadi Geschriften verschijnt echter nog een heel ander beeld van deze vrouw: zij was *vrijwel zeker de vrouw van Jezus*.

Danielle onderzocht jarenlang deze thematiek, bezocht de plaatsen waar zij leefde en schreef er een boek over, waarvan in 2014 een tweede druk en een Engelse vertaling verschenen zijn. In

2016 kwam haar boek uit over de (verborgen) symboliek van Maria Magdalena in de schilderijen van de *grote schilders uit de Renaissance en van de Vlaamse Primitieven*: Hoe weet de kijker in de musea met welke Maria hij/zij te maken heeft?

Aan de hand van een prachtige beamerpresentatie met een greep uit deze schilderijen vertelt zij het opzienbarende verhaal van deze bijzondere vrouw.

NB: Het boek is deze avond met korting te koop



